

'Liftend naar Kaapstad heb je altijd een gesprek'

VRAAG & ANTWOORD **CHRISTIAAN TRIEBERT**

Liftend de afstand van 15.000 kilometer tussen Groningen en het Zuid-Afrikaanse Kaapstad overbruggen. Drie uitverkorenen gaan het doen in het kader van Thumbs Up Africa. De Groningse student Christiaan Triebert (21) is één van hen.

Door Esther van der Meer **Wat is Thumbs Up Africa precies?**

"Een liftreis van 15.000 kilometer van Groningen naar Kaapstad waarbij we in drie maanden tijd heel veel landen doorkruisen, talloze mensen ontmoeten, ontwikkelingsprojecten bezoeken en avonturen meemaken. Wat de reis uniek

maakt, is dat iedereen de reis kan volgen op internet en op die manier actief kan meedoen: slaapplekken aangeven, liften aanbieden. Je doorkruist de halve wereld met de hulp en gastvrijheid van anderen."

Je had er heel wat voor over om mee te gaan: je hebt een duik genomen in een ijskoude Noorderplantsoenvijver?

"Om uitgekozen te worden, moest je een uitgebreide sollicitatieprocedure volgen. Ik wilde wel een beetje opvallen. Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van Thumbs Up, daarom ben ik gaan douchen in de vijver. Het was deze winter, en het was rond het vriespunt. Mijn moeder vond het niet zo'n goed idee, maar het heeft geholpen."



▲ Triebert

Liften zit je in het bloed?

"Je kunt met je ov-kaart gratis reizen in Nederland, dat is hartstikke mooi, maar contacten leg je eigenlijk maar weinig onderweg. Iedereen zit een beetje op zijn BlackBerry te kijken of een boekje te lezen. Liftend heb je altijd een gesprek, je komt bij allerlei soorten mensen in de auto, dat biedt nieuwe perspectieven. In 2010 ben ik via Georgië en Turkije naar Iran gelift, ik wilde weten hoe het daar was na de mislukte revolutie. In Iran was iedereen zo gastvrij, daar hoefde je nooit met je duim omhoog langs de weg te staan."

Wat verwacht je van de reis?

"Ik studeer internationale betrekkingen. De thema's die in mijn stu-

die aan bod komen, grote vraagstukken als hoe je om moet gaan met de problemen van het Afrikaanse continent, maak ik nu in de praktijk mee. Ik kan van de mensen zelf horen hoe ze erover denken. Ik ben benieuwd hoe dat mijn kijk op de wereld verandert."

Op welk land verheug je je het meest?

"Libië. Ik ben heel benieuwd hoe het daar is na de burgeroorlog. Maar ik zie ook uit naar het natuurschoon. Kijken naar de Victoria Falls en alle wereldproblemen even van je af laten glijden."

Wanneer gaan jullie?

"Begin oktober. Maar ik zou ook morgen kunnen vertrekken. We zijn te volgen op de website www.thumbsupafrica.nl/"

@ esther.van.der.meer@dvhn.nl